

Nieuwsbrief KURIOSKERK

Leeuwarden-Huizum-West

Joh. 20: 28



zondag 24 januari 2021
3^e zondag van Epifanie
www.kurioskerk.nl



Kurioskerk | Julianalaan 38 | 8932 AA | Leeuwarden

Nieuwsbrief Verschijnt wekelijks en wordt aan gemeenteleden -mits aangemeld- digitaal toegezonden.
Aanmelden Geef hier uw e-mailadres op voor toezending. Hier ook de kopij inleveren vóór vrijdag 12u.
Privacywet Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Hoe? Lees hier onze volledige Privacyverklaring.
Online Luister & bekijk hier de diensten op kerkomroep.

24 Januari 9.30U

- dienst alleen online -

Vooraf orgelspel

Mededelingen

Luisterlied: **medley PS 119**

Stil gebed, Bemoediging & Groet

Gebed om Gods nabijheid

Orgelspel: **LB 817: 1, 2**

Leefregel: Mattheüs 5: 14-16

Luisterlied: **LB 1005: 1, 2, 4, 5**

Gebed om Gods Geest

Kinderluisterlied: **Hé, luister mee**

Schriftlezing: 1 Samuël 3: 1-10

Orgelspel: **LB 313: 1, 2, 5**

Verkondiging: Luister je wel?

Luisterlied: **OPW 687**

Gebeden

Luisterlied: **Heer, wat een voorrecht**

Zegen

Orgelspel: **LB 416: 1, 2**

De collectes zijn bestemd voor:

► **Diaconie: ZWO Rwanda**

Overmaken kan op rek.nr. **NL31 INGB**

0000 8493 76 t.n.v. Prot. Gem. Lwd-Hzm o.v.v. Collecte Rwanda.

Toelichting. In het kleine dichtbevolkte Afrikaanse land Rwanda leeft 70% van de inwoners van de landbouw. Omdat er te weinig grond beschikbaar is voor alle inwoners, leeft 40% onder de armoedegrens. Met de genocide van 1994 nog vers in het geheugen, is er nog veel onderling wantrouwen tussen inwoners. Rwandese diaconessen ondersteunen de armste boeren en boerinnen in hun regio: de zusters trainen ieder jaar 150 boeren en boerinnen. Daardoor kunnen ze hun gezin voeden en verdienen ze voldoende geld om hun kinderen naar school te laten gaan. Veel boerengezinnen verbouwen maar één gewas op hun kleine perceel. Nauwelijks genoeg om hun eigen gezin te voeden. Op de demonstratieboerderij van de zusters leren boeren uit verschillende dorpen diverse groenten en fruit verbouwen met moderne landbouwmethoden, zoals bonen, tomaten, aubergines, champignons, uien, bananen, koffie, ananas, zoete

aardappel. Daarnaast ook veeteelt: kippen, konijnen, geiten, koeien, varkens en bijen houden. Ze praten ook over milieubescherming, spaargroepen, gezondheid, gezinsplanning, man-vrouwverhoudingen en huiselijk geweld. Na de training krijgen ze begeleiding in hun eigen dorp.

► Kerk

Overmaken kan op rek.nr. **NL55 INGB 0000 8857 07** t.n.v. Prot. Gem. Lwd-Hzm o.v.v. Collecte kerk.

Taken

Voorganger:	N. de Jong-Wiersema
Opleiding:	Menne Pieter Brouwer
Afkondiging:	Hepy Bruinsma
Diaken:	Cobi ten Hoeve
Schriftlezing:	Voorganger
Orgel:	Guus Wolters
Koster:	Bart Vis
Beamer:	Henriëtte Stam
Camera:	Piet Brouwer

PASTORALIA

Wel en wee

Contact

Pastorale contacten zijn op dit moment bijna alleen per telefoon mogelijk. Kerkeraadsleden, pastoraal medewerkers, wijkbezoekers en wijkposten onderhouden deze contacten. U kunt hen en ook mij (telefoon 8446326) altijd telefonisch benaderen. Zo blijft er in deze tijd met zijn beperkingen nog heel wat mogelijk. Laten we er ook onderling zoveel mogelijk gebruik van maken.

Zondag

Zondag 24 januari is de Derde zondag na Epifanie.

In het Eerste Testament profeteert Jeremia: "Waarom klagen jullie Mij aan? Jul-lie kwamen zelf in opstand tegen Mij, spreekt de Heer." (Jeremia 2:29).

In het Tweede Testament schrijft de apostel Paulus aan de gemeente in Rome: "Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus." (Romeinen 3: 23-24). Van die genade mogen ook wij allen in deze bijzondere tijd leven.

Met een vriendelijke groet,

Ds. Joh. Bakker, T: 058-8446326,

E: jbakkerreitsma@chello.nl

nieuws

Onlinediensten

Tot in ieder geval 7 februari zenden we alleen onlinevieringen uit via kerkomroep. Blijf vooral meekijken, dan zijn we toch met elkaar verbonden! Aan het begin van elke viering steken we een kaars aan voor alle gemeenteleden als teken van verbondenheid met elkaar.

De bijbel door in drie jaar

Veel gaat niet door, maar wel het Bijbel-lezen. De komende week (24 januari – 31 januari) lezen we 1 Koningen 7 – 1 Koningen 14. Veel leesplezier gewenst.

Week van Gebed 17 t/m 24 januari

Ondanks de corona doen de Leeuwarder kerken online toch mee met de internationale Week van Gebed met als thema 'Blijf in mijn liefde'. Het programma is te vinden op www.geloven058.nl Voor elke dag een Bijbelgedeelte en gebedspunten erbij! Thuis prima te volgen! En ook ná deze week nog de moeite waard!

Maand van de Bijbel

Van 24 januari tot en met 21 februari is de tweede editie van



de Maand van de Bijbel. Thema dit jaar is Houvast. Het doel is om de Bijbel zichtbaar te maken. De Bijbel bezielt en verbindt christenen in Nederland en wereldwijd. De Bijbel wordt als 'cultuurboek' ook door veel niet-christenen gelezen. Daarmee is de Bijbel het meest verkochte boek ter wereld. Het is de wens van de organisatoren dat door heel het land een vuur van verlangen naar het lezen in de Bijbel wordt aangewakkerd. De coronatijd zou hierbij wel eens kunnen helpen! Informatie over de Maand van de Bijbel is te vinden via www.maandvande-bijbel.nl

Hoe beleven we de coronatijd?

Onder 'berichten' hebben mevrouw P. Bakker en Anne Sjoerd Bakker hierover iets geschreven, met dank. In eerste instantie was het de bedoeling dat de heer S. Bergsma deze week een stukje zou schrijven, het was geloof ik al in klad klaar. Vanwege zijn plotselinge ziekenhuisopname kan dat nu niet doorgaan. We hopen van harte dat het later weer kan.

Mooi nieuws

Als het goed is hebt u deze week met de envelop van de Actie Kerkbalans een gele brief gekregen. Een brief met het mooie nieuws dat het erop lijkt dat we zeer binnenkort het predikantenechtpaar ds. Peter Jan Elzinga en ds. Inge de

Rouwe uit Ten Boer kunnen gaan beroepen. We hopen en bidden zo dat de wijkavond op 11 februari door kan gaan! Wanneer u meer wilt weten hoe beide predikanten in het profiel van onze wijk-gemeente passen, dan graag even een berichtje. Dan zorgen we ervoor dat het gemotiveerde advies van de beroepingscommissie bij u in de bus komt. En wanneer u de wijkavond wilt bezoeken dan graag opgeven bij de scriba.

Bezoekproject

Velen hebben deze week contact gehad met Hepy Bruinsma-Veenstra, via de telefoon of via de e-mail. Zij heeft het bezoekproject 2020/2021 opgestart. Deze keer alleen een telefonisch bezoekproject. Ook erg leuk en gezellig.

Tot slot

Laten we proberen elkaar vast te houden! Zoals minister-president Rutte aan het begin van de coronatijd steeds zei: 'let een beetje op elkaar'!

Een hartelijke groet van uw kerkenraad.

Alie G. Brouwer-Meindertsma, scriba.
T: 058-2127918, M: 06-23138393, E:
ag.brouwermeindertsma@hotmail.com

agenda

Activiteit is in de kerk, tenzij aangegeven.

► zo 31 januari 9.30u

Onlinedienst ds. Kees Kant

► za 16 – za 30 januari

Actie Kerkbalans

► do 11 februari 19.30u

Wijkavond te beroepen predikanten



BERICHTEN

Vanuit de gemeente



En toen kwam de vraag of we iets wilden schrijven over onze belevenissen in Coronatijd. Nu ja, heel veel is anders geworden dan voordat het virus rondwaarde door deze wereld. Maar gelukkig is er altijd wel iets te doen. Veel vrijwilligerswerk kwam stil te liggen, in die zin, dat je er niet meer of niet zo vaak fysiek naar toe moet, maar veel taken achter de schermen zagezegd, gingen natuurlijk "gewoon" door.

Verder moesten wij helaas onze staanplaats op de camping ontruimen, de hele camping moest leeg en er zullen nu bungalows en vakantiehuusjes voor de verhuur worden gebouwd. Dit gaf heel veel drukte. Na 47 jaar daar, ook kerkelijk, vaak van april tot september meegeleefd te hebben, is het nu heel vreemd dat we er straks niet meer naar toe kunnen. Telefonisch contact houden met familie en gemeenteleden kan gelukkig nog wel. Er kwamen ook nieuwe dingen op ons af, zoals het vragen van predikanten voor de Studiokerkdiensten op de lokale

radio, het rondbrengen en versturen van de beroemde Gele brieven, die volgens ons tot bemoediging mogen zijn voor velen.

Zo vult de tijd zich altijd weer in en mogen we weten dat de Here God ook in deze moeilijke tijd toch met een ieder van ons meegaat ook al staat de wereld op zijn kop. Want we mogen gelukkig uit de betrouwbaarste bron die er is, Gods Woord, weten dat Hij regeert en alles in Zijn hand houdt.

Met een variant op Psalm 141 berijmd sluiten we af:

*U, Heer, roepen wij, U geldt ons smeken,
Snel ons te hulp en hoor ons aan,
U roepen wij, wil ons gadeslaan,
Laat ons Uw bijstand, ook juist in deze coronatijd, niet ontbreken.*

Mevrouw P. Bakker

Anne Sjoerd Bakker

DE 12 DISCIPELEN

Toen de Here Jezus op aarde was, heeft Hij 12 discipelen gekozen. Dat kun je lezen in Mattheüs 10:1-4. (Zoek maar eens op). Eén van deze twaalf heeft de Here Jezus verraden. Dat was Judas Iskariot. Voor hem is later een andere discipel (of apostel) gekozen. Dat kun je vinden in Handelingen 1:26. De discipel Thaddeüs wordt ook wel Judas (de zoon van Jacobus) genoemd. Dat is dus een andere Judas dan de verrader.

Alle 13 namen van de apostelen passen in de figuur.

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| a. JUDAS | h. JOHANNES |
| b. SIMON | i. MATTHEUS |
| c. THOMAS | j. THADDEUS |
| d. PETRUS | k. MATTHIAS |
| e. JACOBUS (broer van Johannes) | l. PHILIPPUS |
| f. JACOBUS (zoon van Alpheüs) | m. BARTHOLOMEUS |
| g. ANDREAS | |

Eén naam moet je tussen de dikke lijnen invullen (dus van boven naar beneden). De andere 12 namen vul je van links naar rechts in. Alleen, je moet goed kijken OP WELKE REGEL een naam past.



Oplossing

- | | |
|-------------|--------------|
| 1. Jacobus | 7. Philippus |
| 2. Thomas | 8. Jacobus |
| 3. Andreas | 9. Simon |
| 4. Petrus | 10. Mattheüs |
| 5. Thaddeüs | 11. Judas |
| 6. Johannes | 12. Matthias |

Van boven naar beneden tussen de dikke lijnen: Bartholomeüs